

# O, de VREUGDE van hen die de Heer vertrouwen...

Lieve Luctor-familie,

Ik heb net 10 dagen in onze nomadenplaats DW meerdere Kerstfeesten gevierd, vooral met de clubkids en ben heel erg bemoedigd door de echte openheid van de kids en hun families!! Teruggekomen in X werd ik verrast met vele Kerstkaarten, vooral ook van jullie. Hierbij wil ik jullie **HEEL HARTELIJK BEDANKEN** voor al jullie lieve gaven, zorg en meeleven het afgelopen jaar!!

Voor dit JAAR 2013 bid ik "dat God, de bron van hoop, jullie zal vullen met VREUGDE en VREDE omdat jullie op Hem vertrouwen. Dan zullen jullie overvloeien met hoop door de kracht van de Heilige Geest." (Romeinen 15:13)

"We mogen ervan verzekerd zijn dat Hij die ons voor Hemzelf gemaakt heeft, zodat Hij Zichzelf aan ons en in ons kan geven, Hij zal ons nooit teleurstellen!! Als we op Hem wachten, zullen we rust en vreugde en kracht vinden en de voorziening van al onze noden." (Andrew Murray)

